

KONINGS DAG



H A R D E R W I J K

'T IS ORANJE, 'T BLIJFT ORANJE

Iedereen is blij vandaag,
't is Oranje, 't blijft Oranje (2x)
Veel plezier en geen geklaag.
Hoor ons nu zingen, dat doen we graag, want:
't is Oranje, 't blijft Oranje (2x)
't is Oranje boven!

Neêrland en Oranje.
't is Oranje, 't blijft Oranje (2x)
Eren wij met franje.
Luister, hier zingen fans van Oranje!
't is Oranje, 't blijft Oranje (2x)
't is Oranje boven!

Zingt nu met elkander.
't is Oranje, 't blijft Oranje (2x)
Koningsdag met een ander.
Lang leve koning Willem-Alexander!
't is Oranje, 't blijft Oranje (2x)
't is Oranje boven!

Nu gaan wij besluiten.
't is Oranje, 't blijft Oranje (2x)
Met onze vreugde te uiten,
Door allemaal dit wijsje te fluiten:
't is Oranje, 't blijft Oranje (2x)
't is Oranje boven!

DE ZILVERVLOOT

Heb je van de zilveren vloot wel gehoord,
De zilveren vloot van Spanje?
Die hadden veel Spaanse matten aan boord
En appeltjes van Oranje.

Refrein:

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein.
Zijn daden benne groot, zijn daden benne groot
Die heeft gewonnen de zilveren vloot.
Die heeft gewonnen, gewonnen de zilv'ren vloot.

Zei toen Piet Hein, met een aalwaerig woord:
"Wel jongetjes van Oranje.
Klim 'reis aan dit en dat Spaanse boord
En rol me de matten van Spanje.
Klommen niet de jongens als katten in 't want
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spaaners duchtig te schand,
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen.

Refrein:

'K HOU VAN HOLLAND

'k Vraag zo vaak: Hoe zou het komen,
dat ik zo van Holland hou?
Zijn 't z'n bossen zijn 't zijn stromen
zijn rivieren breed en blauw?
Zou 't zijn strand zijn of de kruinen
van zijn altijd blonde duinen?

Is het hierom? Is het daarom?) 2x
Dat ik zo van Holland hou?)

Zijn 't zijn wisselende luchten
soms zo helder, soms zo grauw.
Zijn 't z'n bloemen of zijn vruchten
hyacinten rood wit blauw.
Zou 't de roem zijn van 't verleden
d'oude glorie zijner steden?
Is het hierom? Is het daarom?) 2x
Dat ik zo van Holland hou?)

IN EEN BLAUW GERUITE KIEL

In een blauw geruite kiel
Draaide hij aan 't grote wiel
De ga-a-a-anse dag
Maar Michieltjes jongens hart
Leed ondragelijke smart
A-ach, a-ach, a-ach, a-ach!
Als matroosje vlug en net
Heeft hij voet aan boord gezet
Dat hoo-hoo-hoo-hoorde zo
Naar Oostinje, naar de West
Jongens dat gaat opperbest
Hojo, hojo, hojo, hojo!
Daar staat Hollands Admiraal
Nu een man van vuur en staal
De schri-hi-hi-hik der zee
't is een Ruyter naar den aard
Glorierijk zit hij te paard
Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee!

OVERAL ORANJE BOVEN

Overal oranje, tjonge wat een feest,
De straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest,
We klappen in de handen en zwaaien met de
vlag, Hiep, hiep hoera, ja het is koningsdag.

Refrein:

Oranje boven, Oranje boven,) 2x
De koning hij leve lang.)

Overal oranje, tjonge wat een feest,
De straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest,
We stampen op de voeten en zwaaien met de
vlag, Hiep, hiep hoera, ja het is koningsdag.

Refrein:

Overal oranje, tjonge wat een feest,
De straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest,
We draaien nu een rondje en zwaaien met de
vlag, Hiep, hiep hoera, ja het is koningsdag.

Refrein:

HET WILHELMUS

Wilhelmus van Nassauen
ben ik van Duitsen bloed.
Den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prince van Oranje
ben ik vrij onverveerd.
Den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven
Uw dienaar 't allerstond
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

Harderwijk I Het Lied van de Stad (Tekst & Muziek: Willem Gunneman)

Ik ken aan de boorden van water en meer
Een stad met allure en pracht van weleer
Op een steenworp afstand van bossen en groen
Waar de koeien nog grazen, en ieder seizoen
Het verhaal van een stad klinkt dat iedereen kent
Een stad waar je eens en altijd welkom bent

Refrein:
Ik zing mijn lied
En mijn zinnen die juichen
Het lied van een stad
Dat me blij maakt en rijk
Een stad die omarmt
En je even doet buigen
Uit louter respect
Voor mijn Stad Harderwijk

Een bruisende stad die je uitdaagt en speelt
Met verleden en heden en niemand verveelt
Stad van genieten en het goede zijn
Van heerlijke winkels en feest op het plein
Van aloude stegen, een groots monument
Een stad waar je eens en altijd welkom bent

Refrein:

Een dol fijne stad
Waar de trots volop klinkt
Waar een ieder van blijdschap
zijn lied Harder zingt
Waar klinkers verhalen
Van toen naar verluide
De poorten wijd open
De stad nodigt uit
Ontdek Harderwijk
En beleef elk moment
In een stad waar je eens
en altijd welkom bent

Refrein:

ORANJEVERENIGING HARDERWIJK

*De hoogte van uw lidmaatschapsbijdrage
bepaalt u zelf (minimaal € 7,50).*

Ja natuurlijk! Noteer mij als lid van de Oranjevereniging Harderwijk.

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Dit blad kunt u sturen naar: Oranjevereniging
Stationslaan 18
3842 LA Harderwijk.
Aanmelden kan ook via:
www.oranjeverenigingharderwijk.nl

AUBADE 2019



Muziek door: de Stedelijke Harmonie
Dirigent: Johan de Jong
Zang: Marc Gonkel

Aansluitend: Oranjeconcert

Opening van het Kinderpark om 12.00 uur